



BOEKENOPDRACHT

Martine Letterie, *Oorlog zonder vader*

Duo-opdracht | Schrijfopdracht

In deze opdracht gaan jullie enkele dagen uit het leven van Frank Letterie (de hoofdpersoon van het boek) beschrijven.

Je hebt het boek *Oorlog zonder vader* gelezen. De belevenissen van Frank worden door Martine Letterie (zijn dochter!) beschreven. Ze schrijft dus over haar vader, die al vroeg in de Tweede Wereldoorlog *zijn* vader moest verliezen.

1. Jullie gaan straks dagboekstukjes schrijven. Daarvoor moet je weten wat er wanneer is gebeurd. Bekijk samen goed hoe het boek is ingedeeld. Vaak staat boven de hoofdstukken een datum of maand van een bepaald jaar.
2. Bespreek met elkaar hoe een dagboekbladzijde eruit kan zien. Bekijk bijvoorbeeld het dagboek van Anne Frank, dat heet *Het Achterhuis*. Misschien staat het in de schoolbibliotheek.
Let op de 'ik-vorm'. Schrijf in de verleden tijd. Vertel over je belevenissen van de afgelopen dag of dagen en beschrijf vooral je gevoelens daarbij.
Schrijf per dag ongeveer 50-75 woorden. Vanzelfsprekend schrijven jullie 'met de hand': jullie doen alsof je Frank Letterie bent, die ook met de hand schreef.
3. Jullie beschrijven ieder drie dagen uit het leven van Frank Letterie. Frank begint zijn dagboek op de avond van 25 juni 1941, de dag dat zijn vader wordt gearresteerd en hij hem voor het laatst ziet. Verdeel de gekozen dagen in goed overleg.
In gedachten schrijft Frank het dagboek voor zijn vader. Hij richt zich de eerste twee jaar tot 'lieve pap' en vanaf het moment dat hij op de middelbare school zit tot 'beste pa'. Begin iedere dagboekbladzijde met zo'n aanhef.
4. Verzamel de bladzijden en hang ze in de goede volgorde in het lokaal op, natuurlijk in overleg met je docent. Je kunt de blaadjes eventueel ook op één groot vel plakken. En misschien kun je het dagboekpapier oud laten lijken, alsof het werkelijk uit de oorlog komt.
Laat je klasgenoten de bladzijden lezen.

Extra: Als je het leuk vindt, kun je ook de website van de schrijfster bekijken (www.martineletterie.nl). Daar vertelt ze zelf over *Oorlog zonder vader*.

=====