



BOEKENOPDRACHT

Khaled Hosseini, *Bede aan de zee*

Individuele opdracht | Schrijfopdracht | Brief

Je schrijft een brief aan vluchtelingen uit Syrië.

Op de bladzijden 32 en 33 zie je een grote stroom vluchtelingen. Er staat geen tekst bij de plaat. Uit de acht bladzijden ervoor kun je wel te weten komen wat deze mensen hebben meegemaakt.

Marwan en zijn ouders zijn er ook bij. Schrijf een brief aan hen, waarin je begrip toont voor wat hen is overkomen. Kies je woorden zorgvuldig. (Het aantal woorden is niet zo belangrijk, maar het mogen er niet meer dan 250 zijn.)

Je maakt er een tekening bij voor Marwan, want die kan nog niet lezen. Teken iets uit je eigen omgeving. Is Marwan daar welkom? Zo ja, teken dan een bord met dat woord erbij.

Laat je brief met tekening aan een klasgenoot lezen. Wat vindt hij/zij ervan? Gaat hij/zij het boek ook lezen?

1

=====