

**Mireille Geus, *De andere weg***

Groepsopdracht | Algemene opdracht | Burgerschap

In deze opdracht ga je samen met twee of drie anderen nadenken over godsdienstvrijheid. Het is echter ook mogelijk dat de docent de hele klas in groepen verdeelt.

De moeder van Nelleken had een ander geloof dan de meeste mensen. Zij was doopsgezind – en dat mocht je in 1573 niet zijn. De rooms-katholieke kerk had toen nog de macht; zij stond andere geloven niet toe. Het was de begintijd van de Reformatie in Nederland. Korte tijd later werd de rooms-katholieke godsdienst verboden.

1. Welke godsdiensten kennen jullie? Noteer ze onder elkaar op een groot vel papier.
2. Belijden jullie ook een geloof? Zo ja, welk geloof? Als je dat bij vraag 1 genoemd hebt, noteer dan je naam erachter en trek een lijn van het geloof naar jouw naam.
3. Wat zou je aan andere kinderen willen vertellen over jouw geloof? Teken een praatwolkje achter jouw naam en schrijf daarin wat je wilt zeggen.

*Misschien hebben jullie bij de vragen 2 en 3 hetzelfde antwoord als je groepsgenoten, misschien verschillende. In Nellekens tijd kon dat niet.*

4. In onze tijd is iedereen in Nederland vrij om een geloof te belijden. Dat staat zo in de Grondwet. Lees de tekst hieronder en omschrijf die dan in je eigen woorden. Dat doen jullie allemaal. Daarna bespreek je gezamenlijk welke tekst de beste is. Misschien moet je er nog wat aan veranderen? Dat kan. Als je een goede tekst hebt waar iedereen het mee eens is, noteer je die op je blad in een tekstvak. Zet erboven: 'Uit de Grondwet'.

Eenieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. Dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst en overtuiging te veranderen en de vrijheid, hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als privé, zijn godsdienst te belijden of zijn overtuiging tot uitdrukking te brengen in erediensten, in onderricht, in de praktische toepassing ervan en in het onderhouden van geboden en voorschriften.

De vragen 5, 6 en 7 zijn gespreksvragen. Je hoeft de antwoorden niet per se op te schrijven. Laat iedereen aan het woord.

5. Nelleken gaat met haar moeder naar een 'huisdienst'. Je kunt zien dat ze voorzichtig moeten zijn. Lees de bladzijden 27 tot en met 30 nog eens door. Waaraan merk je dat de dienst in het geheim gehouden wordt? Zou jij ook naar zo'n geheime dienst gaan?
6. Het gezin gaat óók naar de rooms-katholieke kerk. Dat lees je op bladzijde 39. Waarom doen ze dat?
7. Onderaan bladzijde 39 staat: 'Zij vindt dat een mens zelf moet kunnen kiezen voor een geloof.' Hoe denk jij daarover? Vind jij die vrijheid belangrijk? Gun je die ook aan andersgelovigen?
8. Mireille Geus heeft veel gelezen voordat ze *De andere weg* geschreven heeft. Nellekens moeder, Maeyken, heeft echt bestaan. Zoek op het internet een afbeelding van Maeyken Wens en plak die op je grote vel. Noteer het jaartal 1573 ernaast.
9. Er zijn overal op de wereld mensen die vervolgd worden om hun geloof, net als Nellekens moeder vroeger in ons land. Deze landen hebben een andere Grondwet dan die van Nederland. Zoek op het internet eens op 'geloofsvervolging'. Bij welke landen kom je uit? Zoek een plaatje over geloofsvervolging in onze tijd. Plak dat ook op je vel en zet er het jaartal naast en de naam van het land.

=====