



BOEKENOPDRACHT

Lydia Rood & Mohamed Sahli, *Brief uit Hollanda*

Individuele opdracht | Kapitaal-opdracht | Thema 'Zorgen voor'

In deze opdracht schrijf je een brief aan de vader van Karim.

De brief uit Hollanda verandert het leven van Karim. Zijn vader komt naar Marokko, neemt cadeaus mee en vertrekt weer naar Holland. Vanaf dat moment is Karim de man in huis. Regelmatig stuurt moeder een brief naar vader en vertelt hoe het met hen gaat. Hoewel Karim de enige is in het gezin die kan lezen en schrijven, schrijft hij zijn vader nooit. Jij brengt daar nu verandering in.

- Jij verplaatst je in Karim en schrijft een brief aan zijn vader. Je vertelt op welke manier hij zijn taak als man in het gezin invult.
- Vertel ook twee dingen die hij (vaak) doet die zijn vader nooit goed zou vinden.
- Geef woorden aan zijn **gevoel** bij bepaalde gebeurtenissen. Denk daarbij aan de volgende vragen: Mist Karim zijn vader? Hoe denkt hij over zijn vader? Hoe denken en spreken anderen over hem?
- Kies je woorden zorgvuldig en zorg ervoor dat de brief beleefd overkomt.
- Stop je brief in een envelop en geef hem aan een klasgenoot.
- Lees samen de brief. Welke indruk krijgt je klasgenoot van Karim en van zijn vader
- Zijn er woorden of zinnen die verbeterd moeten worden? Kijk daar samen naar. Breng als het nodig is verbeteringen aan en lever de brief daarna in bij je docent.

=====

